

Hälsning och information

Hej på er alla, församlingsbor i och kring Bergsbykyrkan.

Vi lever just nu i en pandemi, vilket har fått konsekvenser för oss alla.

Ingen av oss kan leva som vi brukar göra, plötsligt har vår karta ändras och vi måste möta detta, på det bästa sättet vi kan. Vi har ändå kunnat göra väldigt mycket under denna tid, men nu måste vi ändra igen vårt sätt att leva drastiskt för var och en. Men även för oss som kyrka, måste vi ändra vårt sätt att vara kyrka.

Från och med nu, söndagen den 22 Nov, har vi inte någon gudstjänst i Bergsbykyrkan.

Dock kommer kyrkan att vara öppen och jag kommer att finnas här mellan 10-12 för den som vill komma in och tända ett ljus och be i kyrkan. 8 personer är maxgränsen för alla samlingar och det är viktigt att vi respekterar detta. Kyrkklockan kommer att fortsätta att ringa kl 11.00 varje söndag, men det kommer inte att vara någon gudstjänst.

Vi finns här i kyrkan, jag och Sylvi för den som vill komma hit. Vardagar, Tisdag-Torsdag förmiddag är vi här. Sylvi 0910-787854, Anders 0910-787871

Gudstjänster kan vi fortsätta fira, med den agenda som vi har för gudstjänst i hemmet, eller lyssna på radio och tv. Det finns agendor här i kyrkan för den som vill ha.

Jag återkommer om vi kan sända något digitalt från kyrkan under julen.

Nu fortsätter vi att vara kyrka, ring till varandra, vi är kan ringa till varandra utan att ha ett ärende. Ärendet är att ring till varandra, ring och fråga hur det är, önska varandra en glad advent och en god jul.

Vi delar detta, med alla människor på vår jord, och med oss i detta har Gud lovat att gå med. Gud går med, detta får din julkrubba påminna oss om, Gud kommer till människan i Jesus Kristus. Han såg och delade vår verklighet.

Allt gott Anders